

Tale til Kasper den 5. august 2023

Nu behøver alt jo ikke være oplyst i programmet. Vi har en, vi skal fejre. I juni måned fyldt Kasper 50 år og det giver anledning til at se lidt tilbage og sige tak.

Uden Kasper da intet apeltræf med slægtstræ og hjemmeside. Kasper det hele startede, da jeg ved en fødselsdag i slægten i marts 2005, talte med din mor. Jeg blev såå.. opløftet, da din mor fortæller om dig og din slægtsforskning.

Det var fantastisk – vi skulle til New Zealand inden jul i 2005 for at møde slægtninge efter udvandringen i 1872.

Der var ikke en apel-hjemmeside på det tidspunkt.

Jeg fik kontakt til dig Kasper og en-to-tre var du med på at oprette den første Apel hjemmeside, som var en perfekt start på formidling af vores slægt. I juni det år, fik vi arrangeret en dag i apelland på Sydsjælland i silende regn. Kasper du måtte jo sættes ind i:

- Hvad var Beværterhuset?
- Hvorfor netop det hus?
- Blegen
- Hele Kønghistorien.

Hjemmesiden kom op at kører, vi kom til NZ og lærte meget nyt om udvandringen og relation til slægten i Danmark. Slægten var jo international.

- Kasper kæmpe tak for det 1. rigtige Apeltræf i 2006 og alle efterfølgende Apeltræf.
- Tak for din videre udvikling af hjemmesiden
- Tak for din slægtsforskning
- Tak for at arrangerer DNA analyser

Jeg er ikke sikker på, at alle helt er klar over, hvilket kæmpe arbejde der ligger bag slægtstræet – det falder jo ikke ned fra himmelen – vi skylder dig så meget.

Jeg siger tak for et fantastisk samarbejde, der gør det muligt for os alle at samles om forskellige temaer år efter år.

Nu blev du jo kun 50 år – så vi forventer, at vi kan se frem til mange Apeltræf fremover.

Denne lille tale er et lille stykke historie, så måske den kan finde gennem redaktørens øje og frem til hjemmesiden.

Skål og lidt sent tillykke med de 50 år kære Kasper.

V/Anne-Marie J